

## Leren over de middeleeuwen in Zutphen; zo doen wij dat!

05-11-2021 *“Kunnen jullie de leerlingen van de Anne Flokstraschool iets vertellen en laten zien over de middeleeuwen in Zutphen?”*

Isa Hulleman, Keziban Tepe en Shalisha Blankafloor, vierdejaars leerlingen Zorg en Welzijn van het Kompaan College, komen op maandag 25 oktober het kantoor van het Educatiepunt binnengestapt. Ze komen stagelopen. En ze gaan niet zomaar een beetje meelopen, nee, ze gaan echt zelfstandig aan de slag met bovenstaande vraag! Dat betekent dus dat er niet een geheel ingevuld rooster ligt, maar dat zij zelf afspraken gaan maken, op onderzoek uit gaan, informatie zoeken, organiseren en natuurlijk een mooi programma bedenken voor de leerlingen van de Anne Flokstraschool, een school voor speciaal basisonderwijs. In de klas zitten 9 leerlingen van heel verschillende niveaus. Ze houden van doen en ervaren, dus geen lange verhalen!



Na een korte introductie op kantoor staan Ben Oosterink en George Singram, stadsgidsen bij het Gilde, klaar om ze mee te nemen de stad in. Zij weten alles over Zutphen in de middeleeuwen. Op dinsdag mogen de dames op bezoek bij de Anne Flokstraschool. Ze maken kennis met de kinderen in de klas, spelen tikkertje en er wordt wat gepraat. De kinderen vinden die grote meiden enorm interessant!

En dan valt er van alles te regelen. Kunnen de leerlingen ergens binnen lunchen? Liefst op een plek waar de middeleeuwen nog een beetje leven. En wie betaalt die lunch? Een sponsor misschien? Er wordt gebeld, door de stad gefietst, en ja, ook gemopperd: “De bedrijfsmanager van de Albert Heijn wilde weten waarom hij mee zou doen, weet ik veel!”. Isa belt met Vincent Peppelenbosch, eigenaar van Dat Bolwerck. Als dat nou eens zou kunnen... En ja hoor, ze zijn van harte welkom! Even langsfietsen om de ruimte te bekijken en het is geregeld. Dat viel eigenlijk best mee... na een weekendje rust heeft Keziban besloten het toch nog maar eens te proberen bij de Albert Heijn, en wat denk je? Ook gelukt! Dan komt de flow er steeds meer in. De plannen worden aan de leerkrachten van de Anne Flokstraschool voorgelegd en krijgen nog wat tips. Op donderdag wordt er een voorbereidende les gegeven. De kinderen krijgen zo vast een beeld van wat ze gaan zien de volgende dag in de stad. Woorden worden vast verbeeld, uitgelegd en geoefend. Daarna mogen ze vast een kenmerkend onderdeel van de plekken die ze gaan bezoeken kleien of tekenen. Spannend zo’n les geven! Maar het gaat supergoed en iedereen is heel tevreden.



Educatiepunt





En dan is het zover... de dag van de rondwandeling waar het allemaal om is begonnen. Op vrijdagochtend staat Shalisha om 8.00(!) uur bij de Albert Heijn XL om de gesponsorde boodschappen voor de lunch op te halen. Om 9 uur verschijnt er een foto in de groepsapp van het organisatieteam. De lunch is klaar!

Keziban en Isa hebben de hele week keihard gewerkt aan de voorbereiding van de rondwandeling. Wat kun je vertellen, welke woorden wil je dat ze leren en hoe kun je deze leerlingen actief betrekken op een speelse manier? Nou, let op, dat doe je als volgt. Je haalt minimaal een tiende van de informatie weg en legt de relatie met de belevingswereld van de kinderen. En dan krijg je een rondwandeling langs drie plekken: de Walburgiskerk, de Drogenapstoren en de Berkelpoort. Daar vertel je over een korte gebeurtenis of een klein feit dat aanspreekt. Bijvoorbeeld de bliksem die in de oude toren is geslagen en je neemt een mok mee en vertelt dat mensen vroeger een nap hadden om uit te drinken. Daarna leg je uit waarom de toren dan Drogenapstoren is gaan heten. Wil je weten waarom? Dan moeten jullie zelf maar eens gaan leren bij een rondwandeling van het Gilde!

En op elke plek doe je een spelletje om even lekker te bewegen. Annemariakoekoek maar dan met het woord *bliksem*, de plekken van foto's zoeken bij de Drogenapstoren, en een woord doorfluisteren bij de Berkelpoort waar de fluisterboten liggen. Er wordt gelachen, geluisterd, gespeeld en... geleerd! Door zowel de leerlingen van de Anne Flokstraschool als de leerlingen van het Kompaan College.

(lees verder op de volgende pagina)



Educatiepunt





Bij Dat Bolwerck worden we meer dan gastvrij ontvangen. In de prachtige ruimte heeft Shalisha de tafels al gedekt. De kinderen genieten van de rust die de ruimte uitstraalt en eten gezellig samen hun lunch. Er wordt geëvalueerd en de kinderen krijgen allemaal een tasje met cadeautjes. Ook zijn er cadeautjes voor de leerkrachten van de Anne Flokstraschool, voor Dat Bolwerk en voor de gidsen. Wist je trouwens dat Dat Bolwerck een galerie is voor prachtige wisselende tentoonstellingen en dat daar regelmatig prachtig aanbod voor scholen georganiseerd wordt? Houd dat in de gaten!

Wat een topdag was het. Het afscheid doet een beetje pijn, maar dit was vast niet voor het laatst dat de leerlingen van de Anne Flokstraschool en het Kompaan College elkaar ontmoeten!

Bedankt allemaal!



Educatiepunt